



Kinder Pasen 2020

Protestantse Gemeente Woensdrecht

Welkom! Aan alle kinderen en jeugd van onze kerk.

Niet naar school, geen geknuffel met opa en oma, geen feestjes meer en ook niet meer naar de kerk, geen kindernevendienst. Voor iedereen allemaal vreemd en raar. Zeker in deze mooie tijd van Pasen, het mooiste christelijke feest. Waarin we gedenken dat Jezus zich opoffert aan het kruis, en daarna vieren dat hij weer opstaat. Het overwinnen van de dood, zodat je niet meer bang hoeft te zijn. Het opstaan uit de dood en het licht weer vieren.

In deze tijd hebben we allemaal angst en dan is het juist fijn als we ons vast mogen houden aan het licht. Wij hopen dat jullie met elkaar dit mooie Paasfeest vieren, de online kerkdiensten met elkaar beluisteren en er zijn voor elkaar.

Speciaal voor het lange Paasweekend hebben wij dit krantje vol met leuke werkbladen, verhalen, een gebed om met elkaar te bidden. Om zo de kindernevendienst naar jullie thuis te brengen.

Veel plezier en een zelig mooi Pasen gewenst,

Groetjes van de kindernevendienst



Het is volbracht!



Langs welke weg loopt Maria naar het graf van Jezus?

Schrijf de letters op die je tegen komt op de goede weg. Welke woorden en zinnen lees je?

Zoek 10 woorden die horen bij het Paasverhaal.
De letters staan op de doodlopende weggetjes.



.....
.....
.....
.....
.....
.....



Schrijf hier de zinnen die je hebt gevonden:

.....

Paasgebedjes

Lieve Here Jezus, Ik dank U,
dat U op eerste Paasdag de dood en het graf overwonnen hebt,
opgestaan bent.

Ik dank U dat U niet alleen een herinnering bent,
maar dat U ook leeft en aanwezig bent.

Ik dank U dat U beloofd hebt,
tot aan het einde van de wereld bij ons te zijn,
en ook daarna.

Amen.

Lieve God,

Met Pasen denken we aan het meest glorieuze gebeurtenis,
die ooit heeft plaatsgevonden, dat Jezus uit de dood
is opgestaan, en de wereld heeft laten zien
dat iedereen die in U gelooft, eeuwig leven heeft.

Dank U, God, dat U uw Zoon naar ons toe hebt gestuurd,
en ons zoveel liefde hebt gegeven.

Amen.

Uit: Dank U wel, Heer, Carol Watson

Dank U dat ik weten mag:

Pasen is een blijde dag.

Dan denken we eraan,

de Zoon van God is opgestaan!



Maria loopt naar Jezus graf,
ze huilt, ze heeft verdriet.
De grote steen is weggerold,
maar Jezus ligt er niet.



Maria denkt: Hoe kan dat nou?
Waar zou de Heer nu zijn?
Dan ziet ze Jezus voor haar staan.
Hij leeft, is dat niet fijn?





Er is een wonder gebeurd!
Een wonder gebeurd!
De steen voor het graf rolde weg!
Jezus kwam uit het graf vandaan.
Jezus leeft Hij is opgestaan!



Jezus leeft en Hij vergeeft.
Hij geeft een nieuwe start.
Nu kan Hij altijd bij je zijn,
en wonen in je hart.

Geen school
Geen geknuffel
Een kleine wereld
Die een beetje stilstaat
Verdriet en eenzaamheid

Zoek God
Kijk naar de vogels
Hoe ze landen
In het mooie licht
Licht door God
Aan jou gegeven
Door God
Zend hem jouw angst
Jouw verdriet
Jouw twijfels
God geeft
Je liefde
Stuurt je kracht
Voel je meegenomen
Aan Zijn hand
Een liefdevolle hand
Speciaal voor jou



De Here Jezus wil met jou ruilen. Ja, echt... dat heeft Hem Zijn leven gekost.

Alles wat van jou is heeft de Here Jezus gedragen. Alles wat van Jezus is, is nu voor jou! Zoveel houdt Hij van je!

Voorbeeld: De Here Jezus droeg in jouw plaats de straf voor jouw zonden op het kruis. Als jij je fouten aan Hem vertelt, dan vergeeft Hij jou, en wordt Hij jouw Verlosser.

Op de vleugels van de vlinder lees je aan de ene kant wat Jezus aan het kruis heeft gedragen. Welke woorden uit de andere vleugel horen daarbij? Geef de woorden die bij elkaar horen dezelfde kleur.

pijn
zonder hulp
dood
veroordeling
afwijzing
verdriet
strijd

t
h
l
v
a
v
o

vloek
straf
bedroefd
armoede
gevangen
zonden
ziekte

z
v
b
o
v
v
g

Gods doel met jouw leven is dat je leeft als een blij kind van God.

Schrijf de goede woorden op de stippellijnen. In de stelen van de bloemen lees je van boven naar beneden twee woorden.

Kies je om bij de Here Jezus te horen? Dan word je :

Wat een super ruil he? Als jij het wilt, maakt de Here Jezus jouw hart helemaal nieuw!

Het is net als bij de vlinder, eerst was hij een rups, maar hij is geboren om eens te vliegen als een mooie vlinder!

